

Woord van rouw en medeleven, uitgesproken door Eerste Kamervoorzitter René van der Linden, tijdens de plenaire vergadering op dinsdag 12 april 2011, n.a.v. het schietincident in Alphen aan den Rijn op zaterdag 9 april 2011.

Afgelopen zaterdag werd ons land opgeschrikt door een gewelddadig schietincident in Alphen aan den Rijn. Zeven personen vonden de dood, onder wie de schutter zelf. Zeventien mensen raakten gewond, waarvan een aantal zeer ernstig. De omstandigheden waaronder deze dodelijke aanslag plaatsvond, en nog het meest de koelbloedige handelwijze van de dader, hebben ons allen verbijsterd. Niet alleen de inwoners van Alphen aan de Rijn, maar de hele Nederlandse samenleving is door deze gebeurtenis geschokt.

Wat ons raakt is de volstrekte redeloosheid van de geweldsdaad, en de willekeur waarmee slachtoffers werden gemaakt onder het winkelend publiek. Een grillige speling van het lot trof de slachtoffers in Alphen aan den Rijn. Tegelijk beseffen wij dat een daad van waanzin als deze ieder ander had kunnen treffen. Dit inzicht versterkt de collectieve verslagenheid en het gevoel van onmacht na de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag, die ook herinneringen oproepen aan de aanslag in Apeldoorn op Koninginnedag in 2009.

De vraag dringt zich op of en hoe de samenleving zich kan beschermen tegen de terreurdaad van een enkeling. En hoe burgers het vertrouwen kunnen behouden dat zij veilig zijn in het publiek domein. Vandaag gaan onze gedachten uit naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Ook denken wij aan de familieleden en vrienden die nog in grote onzekerheid verkeren over de conditie en de perspectieven van de zwaar gewonden. Ons respect gaat uit naar degenen die, soms met gevaar voor eigen leven, onmiddellijk hulp hebben geboden, en naar de professionele hulpdiensten die zich om de slachtoffers hebben bekommerd. Wij voelen ons verbonden met de gemeenschap van Alphen aan den Rijn die hartverscheurend leed in haar midden te dragen heeft, en slachtoffers en nabestaanden met warmte en empathie heeft omringd.

Wij betuigen ons medeleven met allen die door deze daad wreed zijn getroffen. Wij leven intens met hen mee, en zijn bij hen in gebed of anderszins. Mogen zij zich daardoor gedragen en gesterkt weten.

Het woord is aan de minister-president.