

Herdenking Koert Meuleman

Geachte medeleden,

Op 2 maart jongstleden overleed het oud lid van deze Kamer, de heer Koert Meuleman.

Van 13 februari 1973 tot 10 januari 1981 was de heer Meuleman lid, tevens

fractievoorzitter van de SGP. De heer Meuleman bereikte de hoge leeftijd van 94 jaar.

Als opvolger van de op 5 januari 1973 plotseling overleden fractievoorzitter van de SGP,

ir C.N. van Dis, kon de heer Meuleman in 1973 al terug zien op een 21-jarige loopbaan

als wethouder van de toenmalige gemeente IJsselmuiden en op een vierjarig lidmaatschap

van Provinciale Staten van Overijssel. Van dat vertegenwoordigende orgaan bleef hij

overigens ook na zijn vertrek uit deze Kamer in 1981 nog 6 jaren lid.

In het gedenkboek dat de Staatkundig Gereformeerde Partij in 1993 ter gelegenheid van

haar 75-jarig bestaan uitgaf vinden wij een kenschets van de heer Meuleman: een

bescheiden en een waardige man, veehouder van beroep in het Overijsselse Wilsum, een

buurtschap onder IJsselmuiden. Een gemeente- en provinciebestuurder die indruk maakt

door zijn evenwichtig en gezaghebbend optreden.

Als lid van deze Kamer viel de heer Meuleman destijds op door zijn frequente deelname aan het debat. In tegenstelling tot zijn voorgangers, die zoals het zojuist genoemde gedenkboek het noemde, "slechts spaarzaamlijk" meededen aan de debatten (hooguit een keer of drie, vier per jaar) voerde de heer Meuleman zo'n vijftien tot twintig keer per jaar het woord. Dat had zeker ook te maken met de aard van de onderwerpen op de politieke agenda van de jaren zeventig en tachtig en met de uitgesproken en principiële visie van de SGP daaromtrent. In twee debatten over wetsvoorstellen met betrekking tot abortus, in 1976 en in 1981, sprak de heer Meuleman de individuele leden van de toenmalige Kamer op hun persoonlijk geweten aan en deed hij iedere senator de ernst van haar en zijn stem beseffen.

Aan het zeer werkzame leven van Koert Meuleman, dat zo veel jaren het teken van het dienen van het openbaar bestuur heeft gestaan, is na 94 jaren een einde gekomen. Met respect gedenken wij de heer Meuleman. Van harte hopen wij dat zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen naast hun verdriet over zijn overlijden ook ruimte mogen vinden voor vele goede herinneringen aan vader, grootvader en overgrootvader.

Ik verzoek U enkele ogenblikken stilte in acht te nemen.

EN/23/3/04